

# An ninh thủ đô

Số 79

CHỦ NHẬT

(338)

12-10-1986

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN PHONG TRÀO VI AN NINH TỔ QUỐC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ A.N.T.D



Các tên sĩ quan Pháp nhận kế hoạch rút quân của chúng khỏi thủ đô ngày 10-10-1954

Ảnh: TTXVN

## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ 16 QUẬN, HUYỆN VÀ THỊ XÃ NÊU BẬT VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI CỦA CÁCH MẠNG

TỚI Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10, sau khi tiến hành xong đại hội ở các cơ sở Đảng trong toàn thành phố, từ ngày 10-9 đến ngày 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ của 16 quận, huyện, thị xã đã kết thúc vào ngày 29-9-1986.

Sau khi thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đề ra những mục tiêu cụ thể trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, các đại biểu đã dành thời gian thích đáng để phát biểu ý kiến nhận định tình hình, rút ra kết luận các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tất cả các ý kiến đều nhất trí tán thành với dự thảo báo cáo chính trị của TƯ và Thành ủy nêu rõ là: Trong những năm qua mặc dầu kinh tế và đời sống

có khó khăn, nhưng biểu hiện tiêu cực ở xã hội ngày càng phát triển, song do có sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến tích cực, lực lượng công an không ngừng củng cố vững mạnh. Hiệu quả là an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm. Kẻ địch bị thất bại bước đầu trong âm mưu và thủ đoạn chiến tranh phá hoại nhiều mặt.

Bằng các dẫn chứng rất cụ thể ở địa phương, các đại biểu đã làm sáng tỏ những nhận định trên của TƯ và Thành ủy, đồng thời cũng nêu lên những mặt yếu kém trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, do đó, việc bảo đảm trật tự xã hội có nơi, có lúc còn yếu kém, thậm chí không bình thường. Ý kiến của đại biểu tại các

(Xem tiếp trang 3)

## Các lực lượng bảo vệ an ninh lập thành tích mới kỷ niệm lần thứ 32 ngày giải phóng thủ đô

KỶ NIỆM lần thứ 32 ngày giải phóng thủ đô (10-10) lực lượng bảo vệ an ninh từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã đã sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích mới trong công tác và rèn luyện.

Lực lượng cảnh sát kinh tế và công an các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa đã phối hợp với các ngành liên quan xử lý 251 vụ đầu cơ buôn bán, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, thu giữ tài sản trị giá trên 5 triệu đồng. Ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, thị xã Sơn Tây đã tập trung giải quyết nhiều vụ đìem như ga Đông Anh, Gia Lâm, Văn Điển... do đó tình hình mất mát tài sản XHCN giảm. Tình hình trật tự công cộng, đấu tranh với bọn tội phạm hình sự ở ga Hà Nội và phường Bách Khoa đạt kết quả bước đầu. Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã củng cố lại công tác bảo vệ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giáo dục đạt hiệu quả rõ rệt.

Trong phong trào «Hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện», các lực lượng, binh chủng đều có kế hoạch, biện pháp sửa ngay các khuyết điểm qua đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình, tập trung cải tiến phương pháp chỉ đạo, chỉ huy, thực hiện các quy định, điều lệ, điều lệnh công tác. Đã kiểm tra 26 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu Quyết thắng năm 1986 và hướng dẫn các đơn vị trên tập trung hoàn thành cơ bản các nội dung và tiêu chuẩn của phong trào thi đua vì ANTO.

**H**ẸN ngày trở về Hà Nội — Trên các mảng tường đồ nát vì bom đạn, các chiến sĩ trong Trung đoàn bảo vệ thủ đô sau hai tháng chiến đấu tạm rút sang bên kia sông Hồng, nhiều người đã viết câu đó. Hồi đó là tháng 2 năm 1947. Và ngày 10-10-1954, Hà Nội và miền Bắc đã sạch bóng quân xâm lược Pháp.

Thực ra, trong gần 8 năm trong vùng giặc tạm chiếm (1947 — 1954), nhiều người đã trở về nội thành hoạt động. Đó là các chiến sĩ biệt động, địch vận, công an, các ngành công đoàn, phụ nữ, thanh niên... Cuộc chiến đấu trong lòng địch đầy hy sinh, gian khổ đề có ngày «Năm của ô đón mừng đoàn quân tiến về». Ba mươi hai mùa thu qua, Đất trời lòng lòng trong xanh một màu vĩnh cửu. Sắc thu đậm thêm gợi cảm xúc khôn cùng, nhất là đối với lớp người có hạnh phúc trải qua những biến cố lịch sử hào hùng của dân tộc, trong bão táp cách mạng đầy gian khổ, quyết liệt cùng với những nỗi đau thương mất mát xót lòng.

Hà Nội không ru mình trong ánh hào quang của quá khứ huy hoàng và ý thức rất rõ quá khứ đó dù trôi theo năm tháng, mãi mãi là cái nền để vươn lên tầm cao mới của đất nước và thời đại.

Là chiến sĩ công an nhân dân, ngoài cảm xúc và bao điều dự cảm của một người dân Hà Nội, tôi muốn nói đến sự bền vững của một chế độ ưu việt, thông qua một vài sự kiện trên lĩnh vực an ninh.

Năm 1954, sau ngày giải phóng, là một chiến dịch dự đề, cưỡng ép di cư hàng loạt với tiêu đề «Chúa trời đã di cư vào Nam» mà đích danh thủ phạm là đế quốc Mỹ và bọn tay sai bán nước.

Và một phiên tòa đã được mở ở Nhà hát nhân dân nay là Cung văn hóa

lao động hữu nghị Việt—Xô; xử bọn tội phạm đầu sỏ. Những tên gián điệp người nước ngoài, đội lốt thầy tu bị Nhà nước ta ra lệnh trục xuất khỏi nước ta.

Năm 1958, xử vụ án giết điệp Pháp: Nguyễn Quang Hải.

Năm 1959, xử vụ giết điệp Mỹ: Trần Minh Châu tức Cệp. Có ai biết đầu một số tên gián điệp trốn thoát hồi đó? 16 năm sau, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng mới bị pháp luật hỏi tội. Đó là chưa kể những tờ chức phản động nhờ những bị nhân dân bóp chết ngay từ trong trứng mà bọn tội phạm hầu hết là những tên nguy quyền, nguy quân, mặt thám từng có tội ác với nhân dân và đã được cách mạng khoan hồng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, vụ án chiếc máy bay gián điệp C47 với các tên biệt kích Văn, Khoa... được xử tại câu lạc bộ Lao Động (nay là câu lạc bộ Thanh niên). Các tên gián điệp biệt kích Mỹ—ngụy Trần Văn Đĩnh, Nguyễn Văn Hồng đều ra trình diện

(Xem tiếp trang 2)

**CẢM THỤ THÁNG MƯỜI**

# Nhiều đơn vị sơ kết phong trào «Hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện»

QUA 3 tháng tiến hành phong trào «Hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện», lực lượng cảnh sát bảo vệ và công an các phường Ngô Thị Nhậm, Ô Cầu Dền, Bách Khoa, Lê Đại Hành đã sơ kết và nhân điển hình tiên tiến. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều đầy mạnh tự phê bình và phê bình với tinh thần thực sự cầu thị, sửa chữa khuyết điểm, đẩy mạnh các mặt công tác, chiến đấu và rèn luyện. Phòng cảnh sát bảo vệ đã thực hiện nhiều biện pháp giáo dục số cán bộ, chiến sĩ còn có một số mặt yếu kém. Khi phát hiện một vài chiến sĩ ăn hàng chiu tại xã Trung Văn, chỉ huy đại đội đã trực tiếp đến gặp chủ quán và có biện pháp giáo dục, chấm dứt. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền, Đoàn thanh niên địa phương tổ chức các buổi lao động và các hoạt động văn nghệ thể thao. Chỉ huy các đơn vị thuộc lực lượng trên đề cao tinh thần trách nhiệm, tính mô phạm gương mẫu của người phụ trách, đã có tác dụng tốt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lập thành tích xuất sắc được Công an thành phố khen thưởng.

Với đặc điểm công tác, công an các phường được bố trí, sắp xếp tổ chức phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn và năng lực cán bộ, chiến sĩ. Công tác chỉ huy, chỉ đạo được

cải tiến với định mức cụ thể, nắm vững tình hình công tác, sinh hoạt của từng chiến sĩ. Hằng tuần, chỉ huy trao đổi với cấp ủy các chi bộ đường phố để quản lý, giúp đỡ công an đường phố làm tốt nhiệm vụ. Từng cán bộ, chiến sĩ đã có phương hướng, kế hoạch tự khắc phục những mặt tồn tại thông qua tập thể góp ý, giúp đỡ để thực hiện có kết quả. Công an các phường đều có những quy định cụ thể như báo cáo rõ mối quan hệ xã hội, giúp cho cán bộ, chiến sĩ tránh các mặt tiêu cực ngoài xã hội tấn công.

Từ những cải tiến và công tác, lề lối làm việc, xây dựng lực lượng, công an các phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân, Ngô Thị Nhậm, Ô Cầu Dền, Bách Khoa đã có chuyển biến rõ rệt, từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều gương tận tụy, liêm khiết xuất hiện, các vụ việc hình sự giảm. Các phường trên đã nhiều lần được Công an thành phố và ủy ban nhân dân quận tặng bằng khen.

Thời gian tới, công an các phường, quận, trường, trại, huyện, thị xã, thị trấn, phường sẽ tiếp tục nhân điển hình tiên tiến, đưa phong trào tiến lên bước mới.

MỸ KHÁNH

## Công an thị trấn Văn Điển

### PHONG TRÀO QUẢN CHỨNG PHÁT TRIỂN, NỘI BỘ VỮNG MẠNH

QUA cải tiến phương pháp chỉ đạo, chỉ huy, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện phong trào «Hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện», công an thị trấn Văn Điển đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng công an đường phố làm tham mưu đặc lực cho chi bộ ở cụm dân cư hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo nhân dân trong thị trấn thực hiện các nội dung của phong trào bảo vệ ANTO, tham gia tuần tra, giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng ở các khu vực ga Văn Điển, các cửa hàng bách hóa công nghệ phẩm, lương thực, thực phẩm, chợ Mới. Công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu được đặc biệt coi trọng. Đã phát hiện, xử lý kịp thời một số tồn tại phạm hình sự ở nơi khác đến lén lút hoạt động ở

khu vực Yên Ngưu. Một số đối tượng hình sự được nhân dân quản lý, giáo dục, tới nay đã tiến bộ, không tái phạm. Việc liên kết với các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng bảo vệ, tư vệ, thanh niên, công đoàn chủ động thực hiện đồng bộ các phương án phòng ngừa, bảo vệ tài sản XHCN. Tội lấy cắp than, xi-măng, sắt, thép ở ga Văn Điển giảm. Các cụm dân cư số 3, 4, các tầng kho bách hóa (Bộ Nội thương), bệnh viện Thanh Trì là những đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn.

Do chú ý nâng cao chất lượng cán bộ, cụ thể là rèn luyện năng lực, phẩm chất đạo đức nên 8 tháng qua, 100% sĩ quan, chiến sĩ thuộc công an thị trấn Văn Điển không mắc sai phạm. Các đồng chí Nguyễn Trọng Vui, Lục Anh Dũng, Chủ Minh Đức luôn tận tụy với công việc. Công an thị trấn Văn Điển nhận được 9 thư cảm ơn của nhân dân.



Trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ ở đơn vị cảnh sát PCCC Lộc Hà - Đơn vị Anh hùng

Ảnh: BÙI NHIỀU

## Mọi người ở xã Vật Lại yêu mến anh Quyền

TỐI hôm ấy, vừa đi họp về, Phùng Nhân Quyền, trưởng công an xã Vật Lại (Ba Vì) nhận được tin dân báo: «Ở xóm ngoài có hai thanh niên lạ mặt đang ăn uống với C., một đối tượng xấu. Bọn chúng bàn nhau định đi trộm cắp ở quanh đây». Không kịp ăn cơm, đồng chí Quyền cùng tổ trực ban của công an xã đến ngay địa bàn. Lúc này đã hơn 20 giờ. Theo phương án, cả tổ kiên trì mai phục. Đến nửa đêm, C. và hai thanh niên nọ lén lút chui rào, lườn ra ngõ. Bọn chúng mò vào xóm Trong. Lợi dụng sơ hở của gia đình bà Đông, chúng lấy trộm xe đạp và một số đồ tư trang. Quyền và tổ tuần tra ập tới. Chúng là Nguyễn Văn Tường (Vĩnh Phú).

Năm nay, Phùng Nhân Quyền vừa tròn 40 tuổi. Những tháng năm đánh Mỹ gian khổ và hào hùng, anh từng có mặt ở các chiến trường Lào, Quảng Trị, Huế. Năm 1975, xuất ngũ về địa phương, làm bí

thư Đoàn thanh niên xã 2 năm liền, được Tỉnh đoàn Hà Sơn Bình tặng bằng khen. Năm 1977, làm xã đội trưởng, có nhiều thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn, luyện tập triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu và động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Dù bà con tin yêu, anh được cử làm trưởng công an xã. Mặc dù sức khỏe hạn chế, bố già, vợ yếu nhưng Phùng Nhân Quyền bằng tình yêu và trách nhiệm vẫn lộn ngày đêm với phong trào, có nhiều ý kiến đề xuất với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, góp phần giảm 95% số vụ việc hình sự. Do nhiều thành tích trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTO, đồng chí Phùng Nhân Quyền được công nhận là chiến sĩ đua hai năm liền (1984 - 1985), được bà con xã Vật Lại yêu mến, coi người thân của mọi gia đình.

MẠNH THẮNG

## CẢM THỤ...

(Tiếp theo trang 1)

đồng bào Hà Nội tại các phiên tòa. Thống nhất đất nước, tôn giáo diệp Trung Quốc Thái Như Siêu bị trừng trị thích đáng và gần đây là tên gián điệp Nguyễn Văn Bội.

Kẻ thù phá hoại điên cuồng. Nhân dân ta kiên cường liên tiếp đánh thắng. Chế độ ta vững như bàn thạch. An ninh chính trị tuyệt đối an toàn. Điều đó bản dân thiên hạ đều rõ.

Năm 1954, sau ngày giải phóng thủ đô, Tòa án quân sự của Ủy ban quân quản thành phố kết tội và thi hành ngay bản án tử hình một tên lưu manh, còn đã gây tội lỗi ở một xã ven nội.

Một thành phố trong vùng giải phóng đóng gần 8 năm trời đã để lại bao tàn dư về tội nạn xã hội: trộm cắp, đi điếm, nghiện hút, tiếp đến là cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhưng trật tự xã hội vẫn đảm bảo tốt. Không chỉ chúng ta mà người nước ngoài đều công nhận.

Gần đây, tội trộm cắp tài sản nhân dân, nhất là tội mất cắp xe đạp làm mọi người chúng ta không yên tâm. Chúng ta đang cố gắng để làm giảm tới mức thấp nhất tội nạn trên nghĩa

là mọi ngành, mọi người phải tham gia với ý thức trách nhiệm rất cao trong việc bảo vệ và quản lý xã hội.

Đúng vậy, quản lý xã hội là công việc của mọi ngành, mọi gia đình dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đó lực lượng bảo vệ an ninh là mũi xung kích. Chúng ta đã và đang làm việc đó. Nhiều điển hình mới xuất hiện và có hiệu quả trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTO, báo hiệu những bước tiến mới.

Tháng Mười, một chuyển động mới toàn diện trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp và sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta năng động hơn nữa và làm việc hết sức mình một cách thông minh, giàu sáng tạo dưới ánh sáng các nghị quyết của Đảng.

Cảm xúc chung về sự thay đổi, chuyển mình của thủ đô quyền rất sâu trong tâm trí mọi cán bộ, chiến sĩ đang chiến đấu trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, khôi phục kỷ cương trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa.

Phút giây nào đó khi lòng thanh thản đi dạo dưới trời thu Hà Nội, chúng ta hòa mình trong nắng vàng ấm áp và màu xanh thăm thẳm, mình mòng thấm đậm lòng người, từ rồi tiếp tục lao vào trận chiến sôi động đầy gian khổ, phức tạp với niềm tin sắt đá.

TRẦN ĐỨC

# NHIỀU NGÀNH Ở TRUNG ƯƠNG CHỦ ĐỘNG THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, thực hiện các nội dung Quyết định 404 của UBND thành phố, các ngành Công trình đô thị, Y tế, Thành hội Phụ nữ, Công đoàn, Thành đoàn thanh niên và lực lượng công an đã có nhiều biện pháp tích cực giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng, trật tự an toàn giao thông. Đã giải quyết xử lý 97 cơ quan, xí nghiệp đồ nguyên, vật liệu trái phép, giải tỏa 7 000m<sup>2</sup> vỉa hè trả cho khách bộ hành, sắp xếp nơi giữ xe đạp cho 177 đơn vị, 157 bãi đỗ xe...

Qua 3 đợt tổng vệ sinh toàn thành phố do các ngành Công trình đô thị, Y tế, Giao thông vận tải, Thành hội phụ nữ chủ trì, đã huy động hàng vạn lượt nhân dân tham gia. Trật tự vệ sinh công cộng ở các bến xe, nhà ga, các nơi sinh hoạt công cộng, và một số chợ lớn trong thành phố bước đầu có chuyển biến.

Các đội thanh tra công nhân của Liên hiệp công đoàn thành phố, đội Thanh niên xung phong kiểm tra nếp sống văn minh của Thành đoàn đã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm như

đổ rác bừa bãi, tự ý nâng giá hàng...

Các đại biểu của các bộ Quốc phòng, Giáo dục, Tổng cục Bưu điện... đã chủ động hướng dẫn các đơn vị bộ đội, cán bộ, công nhân tham gia thực hiện Quyết định 404 của UBND thành phố, góp phần làm cho Thủ đô thêm văn minh, sạch đẹp.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 404 yêu cầu các ngành tiếp tục giải quyết trật tự vệ sinh công cộng, trật tự an toàn giao thông ở 8 tuyến đường chính trong thành phố. Các ngành Giao thông vận tải, Văn hóa thông tin... làm ngay lại một số đường, biển báo, bực hướng dẫn giao thông, tiếp tục duy trì tổng vệ sinh hàng tuần, làm tốt việc tuần tra nghĩa vụ.

## Công an phường Khâm Thiên

# NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI

Từ một đơn vị còn có một số mặt yếu kém, những năm gần đây, công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa đang khởi sắc, mạnh mẽ đi lên.

Trụ sở công an phường, vẫn cái «cơ ngơi» cũ nhưng đã có những đổi thay về phong cách làm việc từ những việc nhỏ như ở mỗi bàn làm việc đều có biển ghi tên người trực ban, người trực chỉ huy đến thái độ lễ phép với mọi người.

Đồng chí Đặng Quan Kinh, trưởng công an phường cho biết: «Đầu năm, đồng chí giám đốc Công an thành phố tới kiểm tra đã phê bình nghiêm khắc chúng tôi về trật tự nội vụ, đơn vị chúng tôi đã sửa chữa tốt. Từ đó, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của anh em trong đơn vị được nâng lên, tạo ra một sự chuyển biến mới».

Sức mạnh còn bắt nguồn từ sự thống nhất ý chí của ban chỉ huy và anh em trong toàn đơn vị. Ban chỉ huy, mỗi người một tính cách, song nhất quán trong chỉ đạo công việc do đó đã phát huy được năng lực từng chiến sĩ cùng thực hiện nhiệm vụ chung. Ban chỉ huy có nhiều cái tiến trong công tác chỉ đạo và quản lý cán bộ, chiến sĩ. Các đồng chí thường xuyên làm việc trực tiếp ở từng cụm dân cư, nắm từng công việc để có biện pháp giải quyết thích hợp, có hiệu quả. Trong cuốn sổ công tác của đồng chí Đặng Anh Tôn, phó trưởng công an phường, phụ trách tổ công an đường phố có ghi cụ thể từng việc phải giải quyết: Số lượng bóng đèn cháy ở các ngõ hẻm, số vòi nước công cộng, các hộ gia đình có mâu thuẫn, gia đình neo đơn, hộ độc thân, số hộ chưa làm khóa trong...

Từng đồng chí chỉ huy có lịch hàng tuần trao đổi tình hình với các bí thư chi bộ cụm và cán bộ cốt cán trong các tổ an ninh nhân dân.

Cũng cố, xây dựng đơn vị vững mạnh đã tạo ra sự chuyển biến trên các mặt công tác, đặc biệt là sự chuyển biến trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTO.

Dựa vào lực lượng tự vệ, ba năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng và 59 tổ an ninh nhân dân của 10 cụm dân cư, công an phường đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền phường xây dựng các cụm dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn. Từ 25 là tổ điển hình, nay đã được nhân rộng thành 17 tổ. Qua bình xét, có 50 trên 59 tổ dân phố đạt danh hiệu an toàn. Thực hiện Quyết định 404 của UBND thành phố về bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, Khâm Thiên là một phường điển hình của quận được nhiều sáng kiến hay và thực hiện có hiệu quả như đã làm 110 giá đỡ xe đạp và các số nhận xét việc thực hiện 4 nội dung an toàn cho 141 hộ ở mặt phố. Trật tự vệ sinh công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn phường được đảm bảo tốt. Trong việc thực hiện kế hoạch tiến công và phòng ngừa tội phạm do phát động, tổ chức tốt phường đã làm giảm 42,8% vụ việc so với 8 tháng đầu năm ngoái.

Con số 7 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng phần nào nói lên sự phấn đấu, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trong phong trào «Hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện», chắc chắn công an phường Khâm Thiên sẽ đạt nhiều thành tích mới.

ĐỖ SƠN

Vừa qua, Ban biên tập báo ANTD đã nhận được nhiều thư của nhân dân, cán bộ thủ đô và các tỉnh, thành phố khen ngợi những việc làm tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Thủ đô trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Ngọc Tuấn — giám đốc xí nghiệp thủy tinh số 1 viết: «Tôi ra công tác Hà Nội, trên đường chợ Mơ — Bờ Hồ, bị mất một đồng hồ Radô. Các đồng chí công an phường Phố Huế tận tình làm việc và tôi đã nhận lại chiếc đồng hồ bị mất. Tôi viết thư này gửi tới báo ANTD, cảm ơn các đồng chí Thuận, Truyền, Lãng, Hưng, Ngọc, công an phường Phố Huế — quận Hai Bà Trưng».

Chị Nguyễn Thị Thanh — một người làm nghề thuật sân khấu đã nói về các chiến sĩ công an nhân dân: «12 giờ 15, ngày 3-7-1986, chồng tôi là anh Trần Việt Thong, trên đường đi công tác về nhà, bị chiếc ô-tô 37A—24—60 cán phải. Các đồng chí công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt ngay tại nơi xảy tai nạn và kịp thời đưa chồng tôi đến bệnh viện nên chồng tôi qua khỏi cơn hiểm nghèo. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông quận Hoàn Kiếm».

Thư của bác Bùi Văn Liêm ở 35, tổ 55, phường Ngọc Hà viết: «Khoảng 19h ngày 31-7-1986, tôi bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe đạp Thống Nhất, 2h sáng ngày 1-8-1986 các đồng chí công an đã báo tôi đến nhận lại xe. Tinh thần làm

## Thêm quý, thêm yêu

việc của các đồng chí công an làm tôi rất cảm động».

Bạn Phạm Thanh Chung học sinh Trường sửa chữa thiết bị — Bộ y tế viết: «Ngày 7-8-1986, do quá tin bạn bè nên tôi đã cho anh H. ở phố H K mượn chiếc xe đạp Mifa còn mới và sau đó H. không mang trả. Ngay sau khi nhận được tin báo, không quản đêm khuya, các đồng chí công an phường Đồng Xuân (nhất là đồng chí Tuấn), 4 giờ sáng, tôi đã nhận lại được chiếc xe của mình». Có những bức thư của người dân ở cụm dân cư 3—Thụy Khuê đã viết tới hơn hai trang giấy với tiêu đề như một bài báo nhỏ: «Người công an tận tụy với công việc» chứng minh những việc làm cụ thể của thiếu úy Hoàng Giảng, người chiến sĩ công an đường phố hết lòng vì nhân dân phục vụ. Thư viết: «Đồng chí Giảng đã biết cố gắng vượt mọi khó khăn, đảm bảo phòng đề duy trì việc tuần tra, canh gác. Đồng chí đã dành nhiều thời gian đến gặp các cán bộ các tổ dân phố để bàn biện pháp giáo dục số người có tiền án, tiền sự từ bỏ con đường tội lỗi».

Thư của đồng chí Hoàng Tung (xí nghiệp dệt 10-10) ở 90B ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên quận Đống Đa viết: «Hơn một tháng trời qua, vợ chồng tôi hết hy vọng. Nhưng tôi đã được công an quận Hai Bà Trưng báo đến nhận lại xe máy và xe đạp. Tôi rất nhớ ơn các đồng chí công an hình sự

quận, nhất là hai đồng chí Thanh, Cầu». Thư của chị Nguyễn Thị Sinh ở 104, ngõ 381 Bạch Mai viết: «Đêm 5-8-1986, chồng tôi trong lúc đi bắt cá đã trượt đại mắc phải lỗi lầm. Bốn giờ sáng hôm sau, tôi thấy có hai thanh niên (một người tên là Vinh) đến nhà tôi khi tôi đang ngủ, đưa một mảnh giấy của chồng tôi viết và nói phải đem 3500đ để nộp phạt, nếu không anh ấy sẽ bị «đánh chết» (!?). Tôi không biết làm sao nên đã cầm chiếc nhẫn vàng 1 đồng cân và 1 chiếc đồng hồ nữ, bỏ con theo tên Vinh. Xương nhà y, tôi thấy chồng tôi bị «xích» ở ghế xe-lông, hàng xóm kéo đến rất đông. Nếu không có anh Thắng (công an phường Quỳnh Mai) phát hiện và giải quyết thì chắc không hiểu sự việc sẽ dẫn đến đâu. Đồng chí Phạm Phúc Hải (Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam) kể lại việc không may của mình: «Tôi đến thăm nhà ông bố vợ. Bố mẹ tôi bảo ở lại ăn cơm, ăn xong, đi về thì xe đạp của tôi mất. Tôi rất buồn. Nhưng một tuần lễ sau, đồng chí Bình, công an quận Ba Đình báo tôi đến nhận lại xe. Đồng chí Vinh tiếp tôi. Chỉ một tuần lễ đơn giản, tôi đã có xe đi làm. Tôi vui, người thân tôi vui». Ông Đỗ Văn Tiến ở 17 phố Đường Thành (Cửa Đông) cảm ơn đồng chí công an đường phố Nguyễn Văn Đóa đã «cắt» hộ ông chiếc xe đạp ở dưới cổng do ông quên không mang lên nhà.

## Đại hội...

(Tiếp theo trang 1)

Đại hội còn phân tích nguyên nhân thuộc về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nghiêm minh của lực lượng chuyên chính vô sản.

Đại hội đại biểu Đảng bộ của 16 quận, huyện, thị xã đã quyết nghị về những vấn đề cần thiết, cấp bách là dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, từng bước đảm bảo trật tự xã hội, tiếp tục đập tan khẩu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù, bảo vệ an toàn các cơ sở vật chất của CNXH ở Thủ đô, bảo vệ an toàn, tinh mạng và tài sản của nhân dân,

Tuyệt đối tinh thần đặc điểm của mỗi địa phương, đại hội các quận, huyện, thị xã đã quyết nghị những mục tiêu biện pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ chung trên đây. Đại hội quận Ba Đình đã quyết nghị đẩy mạnh việc xây dựng cụm và tổ dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn. Trước mắt là phát động một đợt thi đua góp phần bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6. Đại hội quận Đống Đa nêu rõ vị trí của công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là một trong những công tác trọng tâm của Đảng, bộ và nhân dân trong quận, hoàn thiện việc xây dựng cơ chế phối hợp 4 lực lượng. Đại hội quận Hoàn Kiếm nêu

phải bằng mọi biện pháp có hiệu lực giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng, tập trung vào các khu vực ga Hàng Cỏ, chợ Đồng Xuân và quanh hồ Hoàn Kiếm. Đảng bộ sẽ lãnh đạo lực lượng công an khám phá có hiệu quả các vụ việc phạm pháp, xử lý nghiêm minh và kịp thời. Đại hội quận Hai Bà Trưng nêu việc bảo vệ tài sản XHCN lên hàng đầu nhất là địa bàn từ Cống Hà Nội đến dọc tuyến đường Minh Khai là nơi tập trung nhiều nhà máy. Đại hội huyện Gia Lâm xây dựng thế trận an ninh, lấy dân làm gốc để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTO. Đại hội thị xã Sơn Tây ghi trong Nghị quyết: «Xây dựng vành đai an toàn ở

các khu vực trọng điểm, xây dựng lực lượng công an trong sạch về phẩm chất đạo đức, thành thạo về nghiệp vụ». Đại hội huyện Phúc Thọ nêu quyết tâm giảm án nghiêm trọng tới mức thấp nhất, tiến tới xóa hẳn, đấu tranh có hiệu quả với bọn đầu cơ buôn lậu. Đại hội huyện Sóc Sơn nhất trí là phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người «Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật», kiên toàn các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp. Đại hội huyện Thanh Trì giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh từ xã đến huyện phải đánh trúng, đánh kịp thời các ổ trộm cắp, xóa bỏ các tụ điểm buôn

bán làm ăn phi pháp, phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đại hội huyện Ba Vì nhấn mạnh các biện pháp nhằm chặn đứng nạn phá rừng và «đào vàng» ảnh hưởng tới sản xuất, chặn đứng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, đèo, trộm cắp, xâm phạm tài sản XHCN. Đại hội huyện Thạch Thất nêu trong nghị quyết: «Có ít nhất 50% số đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn, không còn cơ sở yếu kém...».

HUYỀN SƠN

**TRƯỚC** khi Chính phủ ta về tiếp quản thủ đô chừng một tháng, chúng tôi, những người công an hoạt động trong lòng địch nhận được một cái lệnh khá đặc biệt của cấp trên là: Chuẩn bị cơ sở để đón một đoàn khách vào công tác tại nội thành.

Ngay sau khi nhận được lệnh, anh em chúng tôi liền quay ra bàn bạc với nhau về mệnh lệnh này. Chúng tôi nhận định rằng: Đây hẳn là một đoàn cán bộ nếu không phải là cao cấp thì cũng rất quan trọng vì nếu chỉ là cán bộ bình thường vào nội thành hoạt động thì các đồng chí đó cứ vào theo đường dây, rồi chúng tôi bố trí công việc cũng như chỗ ở...

Chúng tôi bắt tay vào làm những công việc đầu tiên và chỉ ít hôm sau chúng tôi được đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ thị trực tiếp cho biết là chúng tôi phải bố trí cơ sở cho ba đồng chí làm phim Liên Xô vào Hà Nội trước khi tiếp quản để chuẩn bị quay những cảnh bọn lính Pháp từ các tỉnh lân cận Hà Nội kéo về, rồi lại từ Hà Nội ra đi vĩnh viễn, đồng thời quay cả những cảnh đồng bào náo nức chờ đón bộ đội trở về và cả cảnh ngày thủ đô hoàn toàn được giải phóng nữa...

Anh em chúng tôi khi đó đều nhận thức được rằng những người anh em Liên Xô từ đất nước xa xôi phương bắc đến được chiến khu kháng chiến của mình đã là một điều vô cùng quý hóa, bây giờ các đồng chí đó lại lặn lội vào thành phố để quay phim cho nhân dân mình thì lại càng quý giá hơn, cho nên trách nhiệm của chúng tôi đồng thời cũng là yêu cầu của cấp trên là làm sao bảo đảm được an toàn tuyệt đối cho người anh em chỉ cốt ấy...

Hà Nội lúc đó tuy vẫn nằm dưới quyền «cai trị» của bọn Pháp nhưng tình hình an ninh trật tự càng gần ngày giải phóng càng trở nên xộc xệch, rệu rã. Trong nhân dân có nhiều người trông nhiều thành phần đã đi ra vùng tự do gặp gỡ gia đình, người quen rồi lại trở vào công khai giữa ban ngày... Chúng tôi đã nắm được nhiều cảnh binh, nguy hiểm, tìm ra ngoài với ta xin đầu thú...

Trong thời kỳ đó, chính chúng tôi cũng đang rất bận với công việc trước mắt rất quan trọng là: Bọn tinh báo Pháp và Mỹ đang tìm mọi thủ đoạn để đưa những điệp viên của chúng vốn vẫn hoạt động ngầm ở Hà Nội và lút ở các tỉnh ta để giải phóng về, trả trọng vào lút dân ở các xóm lao động, nhân viên trong các cơ quan, hợp pháp hóa nghề nghiệp của chúng để

sau này khi ta tiếp quản thì bọn đó chính là bọn nằm lỳ, chờ đợi phá hoại ta về lâu dài. Hơn nữa Pháp - Mỹ còn đưa bọn này xuống cái ở Hải Phòng, nên chúng tôi cũng phải nỗ lực lượng của mình xuống đó.

Mặc dầu vậy, chúng tôi có ngay một kế hoạch bảo vệ các đồng chí Liên Xô vào quay phim một cách rất chu đáo gửi ra ngoài báo cáo. Kế hoạch đó của chúng tôi được duyệt và được đem thi hành ngay...

Chúng tôi được biết rằng các đồng chí Liên Xô sẽ đi ban ngày từ ngoài vào đến Lìm (huyện Phú Xuyên) một trong các trạm giao thông của công an. Trạm này có trách nhiệm đưa các đồng chí đó theo «đường dây» của mình (nhất định là phải đi đêm) vào đến trạm giao

nhau những ám hiệu cuối cùng, hai người lái xe chúng tôi cứ đi thẳng. Khi đã đủ thời gian để hai người lái xe thì chúng tôi cho quay xe trở lại, trở lại đến đầu làng thì cũng là Liên Xô từ trong làng ra đến nơi, mở sẵn cửa, dừng lại. Ba đồng chí Liên Xô xuống xe, chúng tôi đưa họ vào chiếc va-ly nhanh nhẹn bước lên xe.

Trong ba đồng chí Liên Xô đó có nhiều tuổi hơn hẳn hai đồng chí tiếng Pháp, chúng tôi đoán là trưởng nhóm, sau này, chúng tôi mới biết đồng chí Rô-măng Các-men với

## CHUYỆN KHÔNG GHI VÀO PHIM

thông nội thành của chúng tôi lúc đó đặt ở Vĩnh Tuy. Chúng tôi chịu trách nhiệm bắt đầu từ đây.

Phụ trách các đường giao thông bí mật trong nội thành của chúng tôi bấy giờ là đồng chí H.M. Đồng chí H.M. giao việc đưa đón ba đồng chí quay phim Liên Xô cho ba đồng chí tổ trưởng ba tổ giao thông. Ba đồng chí này chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với trạm giao thông ngoại thành, đón ba đồng chí Liên Xô về cơ sở như kế hoạch đã được duyệt...

Cũng cần phải nói rằng lúc đó chúng tôi đã mua được ba chiếc ô-tô riêng, hai chiếc xe tắc-xi nhãn hiệu Ci-troy-en và một chiếc ô-tô tải. Thông thường chúng tôi dùng ba chiếc xe này vào nhiều việc trong công tác kể cả việc chở vũ khí, đạn dược. Lần này chúng tôi cũng sử dụng ba chiếc ô-tô này để đi đón và cũng là để làm phương tiện công tác cho các đồng chí Liên Xô.

Đúng ngày hẹn theo kế hoạch, buổi sáng trời vừa đổ một trận mưa lớn, đường nhựa được nước mưa rửa sạch và chiếc ô-tô tắc-xi của chúng tôi bon bon chạy về phía Vĩnh Tuy như một chiếc xe tắc-xi vẫn chạy đưa đón khách bình thường trong thành phố.

Chúng tôi quyết định: Từ Vĩnh Tuy vào thành phố, đến các cơ sở bố trí sẵn chúng tôi sẽ đón các đồng chí Liên Xô đi theo đường công khai, tiện cho các đồng chí quan sát luôn thành phố ngay từ những phút tiếp xúc đầu tiên...

Đúng giờ hẹn, chiếc tắc-xi của chúng tôi tới gần làng Vĩnh Tuy. Từ xa, chúng tôi đã trông thấy một người đội mũ và một người cầm ô. Ô-tô chúng tôi lướt chậm qua trước mặt hai người đủ để nhận của

Vla-di-mia Ê-su-rin và Ep-ghe-ni-ê, chúng ta làm bộ phim Việt Nam. Lợi mà những thước phim quay cảnh tiếp quản có thể là một trường hợp bộ phim.

Khi ô-tô bắt đầu chạy chúng tôi của các đồng chí ấy trên đường vào men trả lời với vẻ thích thú:

— Chúng tôi đi đêm, lợi hại, chúng tôi nhớ lại ngày chúng tôi bị bọn phát-xít Đức ở địch hậu bắt. Tôi rất tự hào được coi mình như Minh vào thủ đô Hà Nội hoạt động.

Ngay sau đó, chúng tôi đi thẳng cấp thiết trước mắt:

— Chúng tôi được biết rằng quay cảnh Pháp rút quân, và đặc biệt tên lính Pháp xâm lược cuối cùng ở Biên và Hải Phòng để vĩnh viễn ra đi đồng chí cũng cần quay cảnh người tung bùng đón chào bộ đội Việt Nam phóng Thủ đô. Ngoài ra các đồng chí cảnh bọn binh lính Pháp nhốn nhốn như thế nào ở ngay những nơi chốt quân. Vì vậy chúng tôi đã chọn địa điểm đầu cầu để quay cảnh trên phố để quay cảnh dưới... Vậy để chia người về hai địa điểm đó.

Sau một vài câu hội ý phân công đồng chí Các-men cho chúng tôi biết:

— Tôi sẽ ở địa điểm đầu cầu,

### MỘT LẦN LÊN LƯT

**KHÔNG** có ai ra ga tiễn hân. Không phải vì chuyến đi của hân chỉ là một chuyến đi làm ăn xa, mà vì cả nhà ai cũng mong hân đi đâu cho rảnh. Không chịu lao động, ăn bám gia đình, chưa hết, hân còn gây nên bao điều tiếng xấu, những chuyện khiến mọi người bức dọc khó chịu. Chỉ có thằng Ba, đứa bạn — hay đúng hơn «chiến hữu» trong các «phi vụ» — đưa hân ra đây rồi về. Bấy giờ, chỉ còn mình hân trở lại trên sân ga. Trời tối từ lâu, vài ngọn đèn đầu từ mù của mấy bà hàng rong, tiếng rao hàng của mấy bà bán quà vặt khiến hân cảm thấy khó chịu. Chọn một chỗ ngồi hân sốt ruột chờ giờ tàu chạy.

Con tàu sau khi vượt qua bao đoạn đường đèo dốc, tới ga Làng Giàng, hân xuống ga ăn uống qua quýt vì sợ nhỡ chuyến xe khách duy nhất trong ngày đi Mường Khương. Đến ngã ba Bản Phiệt — Báo Thắng, hân thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, đến đây mới thực sự bắt đầu đụng độ với bao nỗi nguy hiểm đang chờ trước mặt hân.

Giữa lúc phân vân nên vào thăm ai trong số những người quen ở bản B... hân gặp Dương, một thanh niên có khuôn mặt dễ coi:

— Bội đấy à? đi đâu lên đây? Dương reo lên.

— Đi làm, nhưng cũng định vào thăm các cậu đây — Bội nói nhanh.

— Thật chứ, thế thì hay quá, chờ mình một lát nhé, mua mấy thứ cho anh em rồi bọn mình đi.

Đêm ấy, Bội ngủ lại ở đơn vị Dương. Ai hỏi và trong các câu chuyện, Bội đều nói ở quê khó kiếm sống, hân lên đây làm thợ một vài tháng.

Sáng hôm sau, sau khi từ biệt Dương và mọi người, Bội nói lên thăm người quen ở Mường Khương. Thực ra sau khi đi khỏi chỗ Dương vài chục mét, hân rẽ vào đường Hữu Nghị 7. Đi một mạch



không nghĩ, đến một lối mòn nhỏ. Bội rẽ vào. Lối mòn đó là lối đi xuống suối lấy nước của bà con dân bản. Lợi qua dòng suối cạn, sang đến bờ bên kia. Bội ngồi nghỉ và nhớ lại đoạn đường bản Q. Cách đây mấy năm, Bội đã ở vùng này nên hân khá thông thạo đường đi, lối lại trong rừng, kể cả những lối mòn mà chỉ



## Cửa ô, nơi đoàn quân trở về năm xưa

CÓ một chút heo may ngoài phố  
Gió bụi cuốn theo một chút mơ hồ  
Em bắt giặc nói cho mình đỡ nhớ:  
— Đã sang rồi mùa thu!

Anh đứng ở đầu ô  
Bốn mùa bụi đỏ  
Không thể nói một lời như thế  
Không thể nói những lời xao xuyến như em

Các anh thức thâu đêm  
Nơi hẹn ước ngày đi, nơi nghẹn ngào gặp mặt  
Nơi hơn 30 năm, câu hát xưa vẫn còn cay con mắt  
«Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về»

Lịch sử ào qua, cửa ô còn đó  
Cửa ô còn đó, bốn mùa nắng mưa  
Áo trắng thủ sơn cha mặc buổi chiều xưa  
Vẫn gác cùng anh nơi đầu ô sống gió

18 tuổi, em đứng bên cửa sổ  
Vuốt tóc mềm, nhìn lá thu bay  
Còn các anh lạng lã chốt nơi đây  
Nơi lịch sử đã chọn làm cột mốc

Gió bụi đi qua nhuộm vàng mái tóc  
Màu áo trắng thủ sơn ai dễ quên đâu  
Màu áo trắng thủ sơn thức suốt với đêm thâu

Đã mùa thu về đón em bốn khung cửa sổ.

NGUYỄN GIA BÀO



## Hội thao kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Sáng 3-10-1986, Công an thành phố đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm lần thứ 25 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ban hành Pháp lệnh PCCC (4-10-1961 - 4-10-1986) và hội thao chung kết kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy.

Gần 3000 đội viên của 40 đội PCCC xuất sắc, đại diện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp, nghĩa vụ, dân phòng, các ngành, cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, trường PTTH đã tham dự mít-tinh, hào hứng thi đấu các môn thể thao nghiệp vụ cụ thể 100m dùng chăn sợi, bình bột dập tắt đám cháy ở khay xăng, phuy xăng, đội hình sử dụng máy bơm, bơm cải tiến chữa cháy, đội hình chữa cháy xăng, dầu (ở bể lớn) bằng bột hóa học, tổ chức cứu người bị nạn trong đám cháy. Kết quả:

— **Xí nghiệp cao-su Thống Nhất, Bông Hà Nội** và **Nhà máy thiết bị lưu điện** đoạt giải nhất, nhì, ba môn sử dụng máy bơm.

— Giải nhất, nhì, ba hệ thống sơ (khối cơ quan, xí nghiệp, HTX) thuộc về HTX

**cao-su Long Biên, Cao-su tháng 5** và **Xí nghiệp nhuộm Tô Châu.**

— **Phường Bùi Thị Xuân, Ở Chợ Dừa** đoạt giải nhất, nhì khối dân phòng.

Nhân dịp này, Bộ nội vụ đã tặng huy chương « Vì an ninh Tô quốc » cho cụ Nguyễn Văn Tá—đội trưởng đội dân phòng phường Hàng Bột, ông Nguyễn Văn Bách—đội trưởng đội dân phòng phường Khâm Thiên. Tặng bằng khen cho Nhà máy dệt kim Đồng Xuân. In Tiến bộ, Xí nghiệp may 40, Nhựa Hàm Rồng, Gia công dệt nhuộm, các công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 1, dầu lửa, Dược phẩm trung ương 1, Dược liệu trung ương 1, Trung tâm bán buôn vải sợi và HTX Thái Hà (quận Đống Đa). UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho Nhà máy thiết bị lưu điện, tặng bằng khen cho 20 tập thể, 7 cá nhân; CATP tặng bằng khen cho 40 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng thi hành Pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy.

VŨ HOÀ

Xí nghiệp dược phẩm 1,

một đơn vị khá và xây dựng đơn vị an toàn.

Ảnh: NGỌC QUÝ



Sản xuất giỏi, bảo vệ sản xuất tốt để có thêm nhiều tấm thảm đẹp—Đó là mục tiêu phấn đấu của xí nghiệp dệt thảm len xuất khẩu Đống Đa.

Ảnh: HÁI MY

Năm 1980, xí nghiệp sứ Bát Tràng không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bước sang năm 1981, Sở công nghiệp yêu cầu xí nghiệp phải sản xuất 16 triệu bát quy chuẩn. Lấy lý do gặp một số khó khăn trong sản xuất, giám đốc xí nghiệp đã làm công văn lên Sở công nghiệp xin hạ chỉ tiêu xuống còn 10.650.000 bát. Đến cuối năm, xí nghiệp chỉ giao nộp cho Sở công nghiệp 5.129.540 bát quy chuẩn, nhưng thực tế xí nghiệp đã sản xuất được 8.996.556 bát quy chuẩn. Vậy còn 3.876.016 chiếc nữa đi đâu?

### TỰ Ý NÂNG GIÁ HÀNG ĐỀ LẤY TIỀN BỔ TÚI

Lợi dụng chức năng và quyền hạn của mình, Nguyễn Quý Kim, giám đốc xí nghiệp đã lôi kéo một số tay chân thân cận của mình như Nguyễn Đình Thi, quản đốc phân xưởng phụ, Nguyễn Quý Mùi, trưởng phòng tài vụ của xí nghiệp cùng với ý bàn cách tiêu thụ 3.876.016 chiếc bát trên của xí nghiệp.

Dưới sự điều hành của Kim, Thi đã giao nhiệm vụ cho Phạm Mạnh Quỳnh—cán bộ tiêu thụ, cùng Đỗ Quý Dũng—công nhân xí nghiệp tìm khách hàng. Thi hành việc của Kim giao, Dũng và Quỳnh đã tìm một số khách hàng là các HTX mua bán thuộc huyện Hải Hậu—Hà Nam Ninh, Triệu Hải—tỉnh Bình Trị Thiên, Liên Vi huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Đại Mạch—huyện Đông Anh...

Bọn Kim đã tự đặt điều kiện cho các đơn vị trên ngoài số tiền mua hàng phải trả bằng séc, khách mua hàng còn phải trả thêm tiền bằng hiện vật hoặc tiền mặt. Tùy theo thời gian, số lượng hàng mua ít hoặc nhiều và từng loại khách hàng khác nhau bọn chúng tùy tiện đặt giá chênh lệch cao thấp.

HTX Triệu Hải mua 20.000 chiếc bát các loại thì tiền chênh lệch là 0,28 đến 0,3 đ/chiếc. HTX này đã phải trả cho bọn chúng 37.600 đồng tiền chênh lệch.

Bên HTX mua bán ở huyện Hải Hậu, Hà Nam Ninh phải trả tiền chênh lệch từ 0,55 đến 0,6 đồng. Bên HTX này đã phải nộp cho chúng 43.245 đồng.

Khi bán cho HTX Liên Vi—huyện Yên Hưng Quảng Ninh, bọn Kim đã bắt buộc HTX này phải chấp nhận điều kiện nếu mua 10.000 bát, phải trả hàng bằng 1.000 kg dầu, không có dầu, HTX Liên Vi đã phải trả 1,6 đ/chiếc, mặc dù hóa đơn chỉ ghi số 0,9 đ/chiếc. HTX Liên Vi đã phải cắt số séc 42.920 đồng trả cho xí nghiệp mà thực chất chỉ phải trả 18.126 đồng. Đó hợp lý hóa số tiền trên, Kim và Thi đã tự ý làm thêm một hóa đơn mua 20.000 chiếc

## GIÁM ĐỐC NGUYỄN QUÝ KIM ĐI TÙ LÀ ĐÚNG

bát. Số bát này bọn chúng bán ra ngoài được lãi 18.000 đồng chia nhau.

HTX Đại Mạch—Đông Anh được bọn Kim bán 10.000 chiếc bát. Khi nhận hàng Kim ra điều kiện HTX này phải bán cho xí nghiệp 116 cây tre, trị giá 2.204 đồng. Bọn Kim đã không trả số tiền này mà còn yêu cầu HTX đứng lên nhận hộ Thi 1,35 tấn thạch cao, lấy danh nghĩa là của HTX bán cho xí nghiệp. Thực chất, số thạch cao này là Thi đã mua rẻ của một số nhân viên bảo vệ xí nghiệp lấy cắp, tuồn ra ngoài.

Cao hơn một bước, bọn Kim đã thu lại tất cả hóa đơn mua hàng của các đơn vị khi giao hàng cho họ xong. Bọn chúng đã dùng số hóa đơn trên tiếp tục vào kho mua hàng, bán ra ngoài lấy lãi và hủy bỏ một số hóa đơn để che giấu hành vi của mình.

Tháng 6-1981, trạm vật tư thuộc ban kinh tế mới Lấp Đòng của Hà Nội được Kim duyệt bán 38.000 chiếc bát, trị giá 30.000 đồng. Trạm vật tư đã chuyển số séc trên cho xí nghiệp. Qua nhiều lần đến lấy hàng không được, trạm đã yêu cầu xí nghiệp trả lại tiền. Thực chất, Thi đã dùng số séc đó để mua hàng bán ra ngoài.

Như vậy, với thủ đoạn lừa lọc tinh vi, bọn Kim, Thi, Mùi, Quỳnh, Dũng đã bóc lột hàng trăm nghìn đồng số tiền, hàng của các đơn vị phải trả chênh lệch.

### THÔNG ĐỒNG VỚI TƯ THƯƠNG CHIÊM ĐOẠT TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Nguyễn Quý Kim trú ở phường Văn Miếu, y đã thông báo cho HTX mua bán phường biếc, xí nghiệp của y đang cần mua thạch cao. HTX mua bán phường đã đồng ý cho Lê Tùng, tự bỏ vốn mua thạch cao, bán cho xí nghiệp. Khi mua được hàng, Tùng đến chỗ Kim trao đổi. Kim tự ý mua thạch cao của Tùng tăng gấp 2,5 lần so với giá xí nghiệp thường mua, đồng thời y còn duyệt bán cho Tùng 25.000 chiếc bát.

Với lý do thiếu nguyên vật liệu, xí nghiệp đã làm công văn báo cáo Sở công nghiệp. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, Sở công nghiệp phân phối cho xí nghiệp 300 tấn

thạch cao ở Thuận Hải, với giá 68,95 đồng một tấn. Nhận được kế hoạch thông báo, xí nghiệp đã vào Thuận Hải lấy trước 90 tấn chở về Hà Nội để chế biến. Kim đã cử Dũng, Quỳnh, Hùng (công nhân xí nghiệp) theo lệnh của y vào các tỉnh phía trong để tìm mọi cách bán số thạch cao còn lại. Khi được đồng bọn báo tin về đã tìm được khách hàng, Kim nêu lý do phương tiện vận chuyển thiếu, hàng ở xa, gặp nhiều khó khăn, v.v. y quyết định thanh lý 210 tấn thạch cao còn lại.

Thực chất 210 tấn thạch cao trên được lệnh Kim, bọn chúng đã bán cho một tổ sản xuất tư nhân 154 tấn với giá 450 đồng/tấn, được 69.300 đồng, còn lại 56 tấn chúng chia nhau bán lung tung.

Khi đoàn kiểm tra phát hiện việc này, Kim vội vàng tháo công văn báo cáo với Sở công nghiệp xin thanh lý số thạch cao đó. Việc tự ý bán 210 tấn thạch cao của Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước 70.817 đồng, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của xí nghiệp.

Ngoài việc tự ý mua bán nguyên vật liệu trên, Kim đã cùng đồng bọn cấu kết với Lê Văn Bình thuộc tổ sản xuất An Bình làm việc sau:

Năm 1980, Công ty điện lực miền Bắc đã mua của xí nghiệp một số cầu dao 3 pha dùng vào sản xuất, nhưng, qua kiểm tra chất lượng, Công ty điện lực đã trả lại 5.000 chiếc. Thi gặp Bình, và Bình đã đồng ý tiêu thụ hệ Thi số cầu dao trên với giá 72 đồng/chiếc. Trong thời gian đó, Công ty thiết bị Bộ vật tư cũng đặt mua của xí nghiệp 2.000 chiếc cầu dao. Thi bàn với Bình sửa chữa qua loa số cầu dao trên để bán cho Công ty thiết bị trị giá 145.350 đồng. Bình đang tiến hành giao hàng thì bị phát hiện, Kim vội vàng sửa chữa chứng từ, ghi lùi ngày để đối phó với đoàn kiểm tra.

Ngoài những việc trên, Kim đã nghĩ xí nghiệp cho y quản lý 3 chiếc máy khoan do Nhà máy cơ khí Giải Phóng bán cho xí nghiệp để phục vụ sản xuất. Thực chất, y đã giao cho một công nhân của xí nghiệp đem hai chiếc về nhà người quen ở phố Nguyễn Thái Học dùng vào việc riêng, còn lại 1 chiếc y báo cáo là cho đơn vị bạn mượn v.v...

### MỌI THỦ ĐOẠN TÌNH VI CHE GIỮ TỘI LỖI

Tháng 7-1981, khi có đoàn kiểm tra của thành phố về xí nghiệp, Kim tìm cách khất lần không chịu tiếp, rồi tổ chức những buổi chiêu đãi đoàn đây y có thời gian đối phó. Mặt khác, Kim dùng tay chân của mình tìm hiểu hoàn cảnh riêng, số thích cá nhân của từng cán bộ trong đoàn kiểm tra để tìm cách « mua »:

(Xem tiếp trang 8)

# Xã ven sông

Tôi trở lại xã Kim Lan (huyện Gia Lâm) vào những ngày nước lũ sông Hồng đã rút. Trên mọi chân ruộng ở đâu tôi cũng thấy bà con xã viên đang cần mẫn chăm bón lúa rau hè thu. Cuộc sống của người dân trong xã vẫn còn những khó khăn, vất vả, nhưng nhân dân xã Kim Lan luôn tự hào với các xã bạn trong huyện về cuộc sống ngày nay so với trước ngày giải phóng (1954) rồi họ biết mình phải làm gì để bảo vệ cuộc sống và những thành quả do chính bàn tay lao động mình làm ra.

Tại khu trung tâm của xã, có một chợ, chợ tuy nhỏ, song có đủ các mặt hàng hóa, nông sản của địa phương như ngô rau. Đạo qua chợ chính, khẳng định sự trù phú của một xã vùng ven, sông Hồng này.

Tôi được biết, vụ chiêm xuân năm 1986, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nạn sâu bệnh nhiều, nhưng Kim Lan vẫn được mùa. Năng suất lúa bình quân đạt 4 tấn/ha vụ. Các loại rau, đậu, thực phẩm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đời sống vật chất, văn hóa của bà con trong xã ngày một nâng cao. Trụ sở HTX, bệnh xá, nhà trẻ, trại chăn nuôi được xây dựng khang trang. Trường phổ thông cơ sở với hai dãy nhà hai tầng đang được sửa sang để đón 1200 học sinh vào năm học mới. Có thể nói, từ nhiều năm qua, Kim Lan đã trở thành một xã cơ phong trào sản xuất khá, một xã có phong trào quần chúng bảo vệ ANTO mạnh của huyện Gia Lâm. Các gia đình đều yên tâm khi đi làm vắng, hoặc ban đêm không lo mất mát.

Qua tìm hiểu, tôi được biết: Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp trước hết là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chính quyền xã. Từ việc xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sản xuất đến công tác chỉ đạo, vận động, tổ chức thực hiện các nội dung. Với nội dung xây dựng xã vững mạnh, an toàn, góp phần phát triển sản xuất, từng thôn, xóm, đội sản xuất có an toàn hay không đều thuộc về trách nhiệm các chi bộ đảng. Ở Kim Lan, mỗi đội sản xuất, mỗi đội ngành nghề đều có một tổ an ninh nhân dân. Chi bộ đảng cử những đảng viên có năng lực, trách nhiệm cao tham gia, chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân về tình hình an ninh trật tự ở cơ sở mình. Các tổ an ninh nhân dân không những chỉ giúp ban công an xã nắm vững các vấn đề trong công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý, giáo dục những người trước đây có lỗi lầm mà còn tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, cùng tổ hòa giải giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ tổ mình. Những người vi phạm nội quy hợp tác xã cũng như về nếp sống văn minh, lợi dụng mê tín đồ lên đồng đầu được bà con kịp thời phê phán, lên án. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, số vụ việc về hình sự ở địa phương xảy ra rất ít, tệ ma chay, lên đồng bói toán, cưới xin linh đình, tốn kém không có ở xã này.

Xã còn có đội an ninh quốc phòng khá mạnh, thường xuyên được rèn luyện, thực tập. Ban công an xã được đảng ủy, chính quyền củng cố về số lượng và chất lượng, luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện các nội dung của phong trào bảo vệ ANTO, tạo nên từng bước đi vững chắc, có chiều sâu.

TUYẾT MAI

# CHUYỆN KHÔNG GHI..

(Tiếp theo trang 4)

nằm ngay góc phố một mặt quay ra phố Hàng Đậu, từ mặt này có thể quan sát gần hết phố Hàng Đậu, cái ngõ của quân đội Pháp từ các tỉnh phía Bắc về trong thành và từ trong thành đi khắp nơi. Một mặt nhìn sang bên ô-tô Long Biên, đê sông Hồng và suốt cả chiều dài của cầu Long Biên, ở chính góc của hai mặt này lại nhìn thẳng lên dốc cầu Long Biên lối đi sang Gia Lâm và cả một đoạn đường xuống đến ga Đầu Cầu.

Chúng tôi được biết đồng chí Các-men rất hài lòng với địa điểm mà chúng tôi đã bố trí. Chính từ cửa sổ ngôi nhà ở góc phố Hàng Đậu, đồng chí Các-men đã quay được những cảnh lối thời, lếch thếch của đám tàn binh Pháp cùng với xe ô-tô, xe bọc thép, xe tăng của chúng ta từ các tỉnh về gom lại ở Hà Nội để chuẩn bị ra đi. Và cũng chính ở đó, đồng chí Các-men đã quay được cảnh những tên lính xâm lược bại trận cuối cùng làm lúi rút khỏi Hà Nội, trông như những bóng ma âm thầm...

Sau khi đồng chí Các-men vào nhà ở phố Hàng Đậu, chiếc tắc-xi của chúng tôi tiếp tục đưa hai đồng chí kia về một cơ sở khác ở phố Hàng Giấy ngay cuối phố Hàng Đậu.

Ở đây cũng đã có một đồng chí tổ trưởng tổ giao thông khác đón khách.

Chúng tôi bố trí hai đồng chí này ở đây vì phố Hàng Giấy đông dân, các đồng chí đó có thể quay được những cảnh nhân dân chuẩn bị cờ hoa, công chào chờ đón ngày bộ đội vào giải phóng, hơn nữa đến ngày đó (10-10) mặc dù là bộ đội ta tiến vào thành phố theo nhiều hướng nhưng tất cả sẽ tập trung ở Bờ Hồ tiến qua Hàng Đào, Hàng Ngang rồi qua phố Hàng Giấy này để tới sân vận động Cột Cờ. Địa điểm này gần phố Phan Đình Phùng, Cửa Bắc Thành Hà Nội nơi bộ lính Pháp tập trung thường gây cảnh nhốn nháo, lộn xộn. Các đồng chí Liên Xô muốn quay được những cảnh này. Chúng tôi tin chắc rằng ở trong thành còn có nhiều cảnh nhốn nháo, lộn xộn hơn, nhưng không có cách nào đưa được các đồng chí đó vào thành. Giả dụ như chúng tôi có cơ sở trong thành thì cũng không đảm bảo được các đồng chí ấy vào trong đó... Đó là điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng để tạo điều kiện cho các đồng chí đó làm việc, chúng tôi đã cho thay bộ phận ô-tô tải, chúng tôi dùng loại bạt rung rúc, vì mới quá, hay cũ quá cũng đều gây cho địch chú ý, dẫn đến chuyện lối thời.

Chiếc ô-tô tải bị tắc bốn mặt, đứng kiểu cách, nhưng khắp bốn xung quanh chúng tôi đã làm sẵn một số lỗ hổng để các đồng chí đó vừa quan sát và vừa đặt ống kính máy quay phim vào đó mà quay những cảnh đang diễn ra dưới đường.

Chiếc xe tải của chúng tôi đã đưa các đồng chí Liên Xô đi vào nhiều phố của Hà Nội nhưng đặc biệt là đi vào những phố mà bộ lính Pháp tập trung đông hoặc những phố chúng ta lại nhiều như, phố Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Cảnh Chân, vườn Bách Thảo v.v. Tất nhiên chúng tôi phải luôn luôn cho thay đổi biển xe để phòng nếu có bị địch ghi số xe thì những số đó không bị trùng nhau.

Ngoài hai cơ sở ở Hàng Đậu, Hàng Giấy, chúng tôi còn có một cơ sở thứ ba đặt ở cuối phố Hàng Bông Thọ Nguyễn sát với ngã năm phố Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. Đây là cơ sở dự bị, phòng khi hai cơ sở kia có gì trục trặc thì chúng tôi sẽ đưa các đồng chí Liên Xô về đây. Địa điểm này cũng là một địa điểm tốt cho công việc của các đồng chí đó.

Chúng tôi quy định: Kể từ khi các đồng chí Liên Xô đến các nhà cơ sở của chúng tôi thì đồng chí tổ trưởng mỗi tổ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt như làm việc, ăn uống, đi lại (trong nhà và ngoài phố nếu cần) kể cả việc cung cấp sách báo cho các đồng chí đó đọc để nắm được tình hình, đặc biệt là cùng với cơ sở làm tốt việc bảo vệ.

Đây là trách nhiệm của mỗi đồng chí tổ trưởng. Về phần chúng tôi, chúng tôi cũng tổ chức một mạng lưới bảo vệ bên ngoài chung quanh nơi các đồng chí đó ở, có vũ trang hẳn hoi... (Chúng tôi còn biết tăng ban Thành ủy cũng có một mạng lưới bảo vệ các đồng chí Liên Xô riêng).

Ngoài công an ăn mặc thường dân có vũ khí bảo vệ nơi các đồng chí Liên Xô ở và làm việc, chúng tôi còn cho một chiếc tắc-xi đỗ ở bên ô-tô Long Biên để phòng nếu có biến thì sẵn sàng đưa đồng chí Các-men đi ngay. Đối với hai đồng chí làm việc trên ô-tô tải thì đồng chí lái xe cũng đã nhận được lệnh nếu có tín hiệu báo động thì sẵn ô-tô đó cứ việc đưa thẳng hai đồng chí ấy ra ngoài thành và địa điểm đã quy định. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhau rằng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đồng chí Liên Xô để các đồng chí ấy quay cho những thước phim tài liệu mà chỉ xảy ra một lần trong lịch sử cách mạng nước ta.. Nếu lỡ lỡ dịp thì những cảnh đó sẽ hoàn toàn biến mất trong chớp mắt...

Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm. Các đồng chí Liên Xô đã quay được cảnh những tên lính Pháp cuối cùng lúi thủi lên cầu Long Biên, đã quay được những cảnh đồng bào Hà Nội phấn khởi treo cờ, kết hoa chờ đón bộ đội mình trở về...

Sau khi tên lính Pháp cuối cùng rút lên cầu đi về phía Gia Lâm, xuống Hải Phòng lên tàu biển ra đi vĩnh viễn thì chúng tôi cho ô-tô đến đón các đồng



Do liên kết tốt với 2 xã Kim Chung, Kim Nỗ (Đông Anh), Nhà máy bê-tông Thăng Long đã làm tốt việc bảo vệ tài sản Nhà nước  
Ảnh: ĐỨC HOÀN

chí Liên Xô tới Ủy ban quân quản để các đồng chí đó tiếp tục quay thêm những thước phim mới của mình, nhưng là những thước phim về một thủ đô vừa được giải phóng, về một đất nước tự do.

Khi ô-tô của chúng tôi đến đón, sau khi từ biệt những người chủ nhà, các đồng chí Liên Xô đều nói: - Xin cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ chúng tôi hết sức chu đáo để chúng tôi làm việc và đã đạt được đúng yêu cầu và mong muốn...

Khi về đến đất nước Nga vĩ đại, đồng chí Các-men còn viết thư sang cảm ơn các gia đình trên và chúng tôi.

Và mãi về sau này, chúng tôi rất phấn khởi khi được đọc bài đồng chí Các-men trả lời phỏng vấn của hai nhà báo Pháp là Mi-sen Cáp-đơ-nắc và Guy Hen-nơ-be-lơ, phóng viên của tuần báo Văn học Pháp trong đó có nhiều đoạn nói đến bộ phim Việt Nam trên đường thắng lợi mà đồng chí Các-men gọi là bộ phim tài liệu «Việt Nam» (bài trả lời, phỏng vấn in trong các số báo 1445, 1446, 1447 xuất bản cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 1972).

Điều thú vị đầu tiên là chúng tôi đọc được một câu trả lời trong đó có nội dung giống với câu đầu tiên đồng chí Các-men nói với chúng tôi khi xe ô-tô của chúng tôi đến đón các đồng chí ở làng Vĩnh Tuy: - Ở Việt Nam, tôi đã có cảm giác mình cũng là một người Việt Nam thực sự...

Đồng chí Các-men cũng tỏ rõ một tình cảm thật đặc biệt với dân tộc Việt Nam: «Tôi có thể kể mãi về Việt Nam được. Tôi đã để lại đó một phần tâm hồn. Tôi yêu mến dân tộc và xứ sở này...» và «Chúng tôi rất khâm phục chủ nghĩa anh hùng, sự cao thượng của dân tộc Việt Nam, cùng những đức tính nhân đạo cao cả. Chúng tôi thấy cần thiết phải diễn tả cho được xúc cảm đó».

Đồng chí Các-men cũng không quên nhắc tới những đoạn phim thật đặc biệt đã quay được ở Hà Nội của mình: «Mỗi cảnh quay được đều rất quan trọng, đều duy nhất độc đáo». Trong số những đoạn phim thật đặc biệt quay được, phải kể đến các đoạn về cuộc rút lui của quân đội lê dương Pháp khỏi Hà Nội và việc bộ đội anh hùng Việt Nam tiếp quản Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đánh giá về cuốn phim, đồng chí Các-men nói: «Trong cuộc đời phóng viên điện ảnh của tôi, cuốn phim này đã giữ một vai trò rất lớn. Khi xem lại cuốn phim Việt Nam quay cách đây hai mươi năm, tôi vô cùng xúc động. Tôi rất sung sướng vì đã làm một phim về cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam. Cái năm sống ở Việt Nam đó sẽ mãi mãi là cái mốc quan trọng trong cuộc đời làm phim của tôi...»

Đọc những lời chân tình đó của đồng chí Rô-măng Các-men chúng tôi rất vui và không khỏi cảm thấy tự hào. Tự hào vì dân tộc mình, vì đất nước mình và cũng vì đã góp được chút công sức nhỏ bé vào những đoạn phim thật đặc biệt, như đồng chí Rô-măng Các-men đã nói...

LE TUẤN kô  
LE BẦU ghi

—24 vụ đầu cơ buôn lậu và chứa chấp tiêu thụ của gian bị nhân dân phát giác giúp cơ quan công an thu hồi 10 000 kg xi-măng, 709 kg thuốc lá sợi, 1 003 kg dây thông tin, dây tải điện và nhiều mặt hàng công nghệ phẩm thuộc Nhà nước thống nhất quản lý. Điển hình là các vụ Lâm Văn Quý, lái xe ở Tổng công ty bách hóa (Bộ nội thương) tích trữ trái phép hàng vạn bao thuốc lá các loại; Nguyễn Cẩm Bình, ở phố Mai Hắc Đế buôn bán vật tư kỹ thuật; Nguyễn Hữu Phóng, Phạm Văn Đăng, Phạm Hồng Lý, nhân viên Công ty vận tải đường sông số 3 /việc vận chuyển được giao, đã đánh cắp hàng hóa Nhà nước.

—Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức trao đổi kinh nghiệm qua liên kết cơ quan, xí nghiệp với xã, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTO năm 1986, xây dựng nhiều đơn vị, cụm dân cư an toàn.

—Qua thực hiện Quyết định 404 của UBND thành phố, các phường Khâm Thiên, Ô Chợ Dừa, Đồng Xuân, Cửa Nam, Phan Chu Trinh là những đơn vị hoạt động đầu.

—Thị trấn Sài Đồng và xã Ngọc Thụy (huyện Gia Lâm) kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Bộ chính trị và Thành ủy về «Kiến quyết đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch».

—Trạm công an đường sắt ga Hà Nội liên kết với các phường Văn Miếu, Cửa Nam, Điện Biên, Nguyễn Du giải quyết tốt trật tự vệ sinh công cộng ở khu vực trong ga và vùng giáp ranh. 8 tháng qua, số vụ việc về hình sự giảm.

—26 điểm trông giữ xe đạp ở các phường Tràng Tiền, Phan Chu Trinh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và bổ sung các biện pháp phòng ngừa nạn mất xe. Do tổ chức, thực hiện tốt, ba tháng qua, đã ngăn chặn, xử lý 8 trường hợp kẻ gian dùng vé giả định đánh cắp xe đạp của khách.

—Tuổi trẻ các phường Nguyễn Trãi, Cát Linh, Hàng Bột, Thổ Quan đã tổ chức 17 lượt tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các đợt tổng vệ sinh ở các phố Tây Sơn, Chiến Thắng B52, Phan Phú Tiên, Khâm Thiên...

—Nêu cao cảnh giác, các anh Lý Trường Thành, Nguyễn Văn Chiến ở 40 phố Hàng Bài đã bắt quả tang tên Nguyễn Văn Tó, khi y đang có hành vi trộm cắp ở số nhà 5, phố Phạm Ngũ Lão.

—Giữ vững phẩm chất cách mạng, các đồng chí Mai Xuân Tuấn, Nguyễn Hữu Kỳ, (công an quận Đống Đa) không nhận hối lộ 2 quẹt bàn và 1 000 đồng của kẻ xấu. Hai đồng chí Tuấn và Kỳ đã được cấp trên biểu dương.



Anh ta  
vĩnh  
viễn

không ngồi sau tay lái

18 giờ ngày 27-7-1986, Nguyễn Văn Quỳnh, lái xe cũ, công ty xây dựng dân dụng Hà Nội cho xe chạy trên đường Ngô Quyền, ngã tư Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền; Quỳnh chỉ xe rẽ phải, nhưng do thiếu quan sát và kỹ năng đường đã đâm vào xe máy do anh Ngọc điều khiển, đi cùng chiều bên phải, làm anh Ngọc bị thương. Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Văn Quỳnh đã lái xe bỏ chạy. Luật giao thông đường bộ Việt Nam đã quy định rõ: «Lái xe sau khi gây tai nạn phải dừng xe tại hiện trường chờ công an đến giải quyết». Lái xe Nguyễn Văn Quỳnh không những gây tai nạn, lại còn lái xe bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm. Quỳnh phải bị xử lý thích đáng trước pháp luật.

Hưởng ứng Năm quốc tế hòa bình, tiếp tục chương trình các hoạt động thể thao của tuổi trẻ thủ đô, ngày 26-9-1986 tại xã Tân Lĩnh (huyện Ba Vì) Thành đoàn và Sở TDTT đã tổ chức hội thi leo núi. Dự hội thi có 100 vận động viên thuộc các quận, huyện, các ngành, trường học...

- Kết quả:**  
**Bảng A:**  
 Đồng đội nữ:  
 Nhất: Đội Ba Vì 1  
 Nhì: XI nghiệp trồng rừng  
 Đồng đội nam:  
 Nhất: Đội Ba Vì 1  
 Nhì: XI nghiệp trồng rừng  
**Bảng B:**  
 Đồng đội nữ:  
 Nhất: Quận Ba Đình  
 Nhì: Đội Ba Vì 2  
 Ba: Đội công an thành phố  
 Đồng đội nam:  
 Nhất: Quận Ba Đình  
 Nhì: Quận Hai Bà Trưng  
 Ba: Quận Đống Đa  
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Trinh (CAND) đoạt giải nhì về cá nhân.  
 Tuổi trẻ thủ đô đã gọi ngọn



núi nơi các vận động viên thi là núi Hòa Bình và cánh rừng quanh núi là rừng Tuổi Xanh.

Tin và ảnh: TRỌNG NGHĨA

Những mặt yếu kém về trật tự an ninh ở một khu tập thể

Khu nhà gia đình Bộ tư lệnh thông tin liên lạc nằm trên địa bàn xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, với trên 60 hộ và gần 1 000 nhân khẩu; Thời gian qua, có nhiều kiến phản ánh của cán bộ, quần nhân các hộ gia đình trong khu tập thể này về tình hình mất trật tự an ninh. Chúng tôi đã gặp và làm việc với UBND và Ban công an xã Nhân Chính, ban quản trị khu tập thể. Có thể nói, tình hình trật tự an ninh ở khu tập thể này rất kém. Từ năm 1985 trở lại đây, khu tập thể thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp vặt. Có vụ xảy ra mất mát lớn trên 10 000 đồng và thủ phạm chính là một số con em của các hộ gia đình trong khu tập thể. Các em trai độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, do thiếu sự quản lý của gia đình, thường tụ tập hút thuốc lá, đánh bạc, từ đó sinh hư. Các em này còn công khai đe dọa những người hay khuyên nhủ, ngăn chặn chúng làm điều phi pháp, hoặc báo cáo với cơ quan nơi bố mẹ chúng làm việc. Cụ thể, một số em đã phá tường, phá cửa nhà các anh Sự, anh Đào, anh Bình, ném gạch vào chị Hồng v.v...

địa bàn xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm nhưng các hộ gia đình đều có hộ khẩu ở nội thành, gây khó khăn cho chính quyền xã. Đã nhiều lần xã Nhân Chính, công an huyện Từ Liêm kiến nghị, gửi công văn yêu cầu Ban chỉ huy Bộ tư lệnh thông tin liên lạc, nhưng chẳng có trả lời. Việc phối hợp liên kết giữa xã và khu tập thể này nhằm đảm bảo an ninh trật tự chung không tiến hành được. Những sự việc xảy ra trong khu tập thể các hộ gia đình ở đây không phản ánh với ban công an xã Nhân Chính mà chỉ có ý kiến lên cấp trên. Vụ mất trộm tài sản nhà chị Linh trong khu tập thể trị giá trên 10 000 đồng, lẽ ra phải trình báo với ban công an xã Nhân Chính, nhưng cũng vì lý do trên nên gia đình nhà chị Linh trong khi mất của, tiếc của đã đến thẳng công an huyện Từ Liêm trình báo và vụ trộm đã được điều tra, khám phá.

chế độ đãi ngộ, trả lương nên đồng chí đó thôi không làm. Các sự việc xảy ra ban ngày, đến chiều tối các gia đình về mới phát hiện được thì việc đã rồi. Một nguyên nhân nữa là trách nhiệm của các bậc cha mẹ (phần lớn là đảng viên) còn coi nhẹ quản lý, giáo dục con em mình. Thậm chí có những cán bộ, đảng viên đã được người chung quanh nhắc nhở nhiều, nhưng vẫn tìm mọi cách che giấu tội lỗi của con em mình vì sợ mất «đanh dục». Đồng chí Tân biết rõ con mình đe dọa và trả thù chị Hồng (ném gạch vào người) hứa sẽ giáo dục, quản lý nhưng do không có biện pháp kiên quyết, nên con đồng chí vẫn tiếp tục đi phạm lỗi lầm lớn hơn. Tháng 8-1986, con đồng chí Tân lại tiếp tục phá nát mái nhà của chị Mậu trong khi gia đình chỉ đi làm vắng. Thực tế những sự việc xảy ra trong khu tập thể đã làm ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của các gia đình. Mọi người đi làm không yên tâm, có nhiều ý kiến phản ánh lên cơ quan Bộ tư lệnh về tình hình mất trật tự trị an nhưng cơ quan trên không làm đúng trách nhiệm của mình. Tình trạng này kéo dài đến bao giờ? Chúng ta chờ trả lời bằng việc làm của cơ quan Bộ tư lệnh thông tin.

BÍCH THỦY

Giám đốc... (Tiếp theo trang 6)

Ngoài việc sửa chữa hóa đơn, thủ tiêu chứng từ không hợp pháp, bọn chúng đã dùng tiền đề mua chuộc cán bộ. Do không tự đấu tranh được với bản thân, Đào Mạnh Khuê, một cán bộ của đoàn kiểm tra đã bị «ngã». Lúc đầu, Khuê đã cung cấp nội dung kiểm tra của đoàn, sau đó do sự thúc ép cùng với tiền và hàng, Khuê đã lấy cắp một số tài liệu, chứng từ quan trọng đưa cho bọn chúng để ngăn cản cuộc điều tra.

Nhưng trắng, Jen đã rõ ràng, việc làm trên của Kim và đồng bọn chỉ làm tăng thêm hành vi phạm tội của chúng.

Như vậy trong suốt thời gian dài, Kim đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để mua chuộc, lôi kéo một số người theo hần bán bạc, đánh cắp hàng trăm ngàn đồng cho nhau. Bọn Kim tự ý mua, bán, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm gây thiệt hại cho Nhà nước hàng triệu đồng, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất chung của toàn xí nghiệp.

Kim đã làm nơ và tạo mọi điều kiện cho một số phần tử xấu trong xí nghiệp «đục nước béo cò» lấy cắp nguyên liệu, vật liệu.

Xét theo hành vi phạm tội của Nguyễn Quý Kim và đồng bọn, căn cứ vào điều khoản của Bộ luật hình sự, vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt:

- Nguyễn Quý Kim: 10 năm tù.
  - Nguyễn Đình Thi: 10 năm tù.
  - Lê Văn Bình: 8 năm tù.
  - Các bị cáo khác bị phạt từ 1 đến 3 năm tù.
- Qua vụ án này, Sở công nghiệp cần rút kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý cán bộ, thường xuyên kiểm tra, xem xét thực tế việc thực hiện kế hoạch của các xí nghiệp, cũng như việc bảo vệ tài sản, kịp thời ngăn chặn tội tiêu cực, không để xảy ra việc như ở xí nghiệp số Bát Tràng.

QUÁCH THỊ TUYẾN